

WALTER BRANDLIGT

Toen draaide hij zich achterwaarts om en sloeg tegen de harde zoutkorst. De gendarmes vervoerden het lijk naar een politiebureau van de dichtstbijzijnde stad.

Nooit heb ik geweten waarom Petri vermoord heeft; in ieder geval heb ik hem in mijn leven toegelaten, misschien (al heb ik toen een loup met hem gevangen) hield ik wel van hem. Maar wat Maria betreft: ze zal, wijl haar man goddank verdronken is, opnieuw de minnares van eenzame visschers zijn!

## DE VERLOREN ZOON

DOOR ALBERT REDEKER

„Klein dorp, ik keer terug!” De wanhoop werd te zwaar:  
de verten met hun grauw verschiet en wonderbaar  
benauwen gleden als beslijmde monsters recht  
in cirkelknelling op hem aan tot een gevecht.

De loden hemeldreiging en een valse maan  
beletten elke rust, zo mateloos begeerd  
in eenzaam zwalken door een nauwelijks begaan  
gebied, dat in sinister zwijgen heeft verteerd

de laatste weerstandskracht die hem nog resten kon.  
Hij had gevochten, en gefaald: hij was te zwak,  
zo leeg en moedeloos geworden, en begon  
ten einde raad de reis terug: een eenzaam wrak,

langs steeds bekender en vertrouwder wegen gaand.  
Het hoopvol naad'ren werd weer nieuw, en zijn getaand  
gelaat verloor de hardheid van zijn plooienvaal  
toen hij zijn schreden zette in het eigen dal.