

# GEDICHTEN

DOOR ANTHONIE DONKER

## HET DUINPAD

Achter onherstelbre puinhoopen  
van een dichtgestort bestaan  
moet een weg naar het duin nog open  
liggen niet ver hiervandaan.

Maar alzijds met getrokken wapen  
staan mij vijanden in den weg.  
Laat mij gaan, ik weet heg noch steg,  
in het duinzand wil ik gaan slapen.

Ik zoek met mijn vage lantaren  
het duinpad, laat mij met vrêe,  
een stil pad waar het hart kan bedaren,  
en de ruimte, de verte, de zee. —