

# ANONIEME BRIEVEN

DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE

*Voor Willy Mensink*

Mijn verzen zijn vermomde liefdesbrieven . . .  
'k Ben als een jongen, die op muren schrijft:  
„Mien heb ik lief” en nimmer antwoord krijgt.  
Wie let op zulke anonieme brieven?

Langs donkre paden lopen de gelieven,  
in 't vochte gras ligt een jong paar en vrijt;  
ik loop alleen en heb nog altijd spijt,  
van 't schrijven van mijn anonieme brieven.

Je moet de menschen niet onnoodig grieven . . .  
Liefde is geen onschuldig tijdverdrijf,  
een van de twee verliest het spel en blijft  
een schrijver van vermomde liefdesbrieven.