

# IMPRESSIES

DOOR C. M. BUYS-BON

## MAANNACHT

Maan gaf zich aan het diepe meer,  
De Stilte keerde in.  
In 't hart van 't meer lag 't zacht gezicht,  
Meer nam het in zich op, werd licht;  
Nacht hield den adem in.

De maan verzonk in 't diepe meer,  
Den langen, langen nacht.  
Een lichte, fluisterstille plek  
Tusschen der bergen wacht;  
Nacht hield den adem in.

Een lichte, fluisterstille plek  
Zoo lag de liefde wijd gespreid;  
Het leven hield den adem in,  
werd eeuwigheid.

## AQUARIUM

Het stond zoo stil in 't klare water,  
Het vischje met z'n glans van goud.  
Dan schichtig, snel, met vingezwater  
Voer 't weg, dook, steeg, en even later  
Stond het weer stil in 't warrig woud  
Van waterplanten, 't rossig goud  
In den zachtgroenen tooverschijn,  
Omhoog gestuwd door luchtfontein.