

## DE GEBRANDSCHILDERDE RAMEN TE HEMMEN

de rechterhand steunt den linkerarm. Aan zijn voeten twee belangstellende luisteraars, een man, een vrouw, met een intelligenten, eenigzins sceptischen blik. „God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen menschen alom dat zij zich bekeeren.”

Het laatste raam, ook in twee medaillons, is *het Petrus-raam*.

Heeft Paulus vooral de *gedachten* van Christus aan de menschheid gebracht en in de eerste plaats aan de heidenen — waarom hij de heiden-apostel wordt genoemd — Petrus en alle andere apostelen hebben de *daden* van Christus gebracht, de daden, zooals Jezus aan Johannes den Dooper, toen deze uit de gevangenis van Herodes vragen liet of Hij eigenlijk wel de Christus was, deed antwoorden: „Kom en zie: De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatschen worden gereinigd, de dooven hooren, de dooden worden opgewekt en den armen wordt het Evangelie verkondigd.”

Op het bovenste medaillon wordt aan Petrus in een Hemelsch gezicht symbolisch duidelijk gemaakt dat de Heilige Geest niet alleen aan de Joden maar ook aan de heidenen wordt geschonken.

„Petrus zat op het dak en hem hongerde. Toen kwam een laken op dat dak neerdalen, waarin alle dieren der aarde en des hemels, en een stem sprak tot hem: „Petrus, slacht en eet”. Maar Petrus zeide: „Geenzins, Heer want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein is.” Daarop geschiedde wederom ten tweeden male de stem tot hem: „Hetgeen God gereinigd heeft zult gij niet gemeen maken.”

Petrus zit op het dak te midden van een bonte menigte van dieren, een ree, een zwaan en een pauw met een prachtige staart, allen op het uitgestrekte laken.

Het onderste medaillon van het laatste raam: *de schoone poort*. Het lenigen van sociale en lichamelijke nooden wordt op dit raam in beeld gebracht door de voorstelling van het genezen van den kreupelen bedelaar aan de schoone poort van den tempel te Jeruzalem door Petrus en Johannes. Om voor goed duidelijk te maken dat ook voor het lenigen van sociale nooden geld niet het eerste en eenige noodige is, worden de woorden van Petrus vermeld: „Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: in den naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel.”

De kreupele zit in het linkergedeelte van het medaillon. Petrus staat vlak voor hem en ziet hem aan met een doordringenden blik. Achter Petrus staat Johannes, die zijn beide handen om Petrus uitstrekt als om hem met alle kracht te steunen.