

WIJ...

DOOR C. J. VAN GEEL

Wij hebben in ons niet verstaan
de diepe stem, en niet gedood
veel woekering. Wij zijn gegaan
nooit hoog, nooit groot.

Wij leefden niet in sterken ban,
nooit hoorden wij den fellen tik.
Wij dommelden maar enkel van
amour in blik.

Wij lazen in het ochtendblad
des Zondags wel de preek, doch na
dit zoet en zeer gezapig bad
ging 't weer dada.

Wij zetten de affaire voort.
Barst straks de bom, een schrik, een schok,
koraalgezang, wit aangehoord
in statierok.