

# ALS WATER, RUISCHEND...

DOOR LEO VAN BREEN

Wat ruischt dit water nog, hoe liefelijk  
en aangedaan in zelfbespiegeling  
is zijn betoogen, dat elk stralend ding  
keert tot zijn oorsprong, onherroepelijk.

Water van beken, in den loop vergrijsd,  
ruischend van tijden, waarheen geen meer wijst;  
Weemling van zilver, met den blauwen haal  
van windstreep op den zelfkant. In uw staal

van diepten zijn de werelden verzonken;  
Die van den wijze en die van den zot  
zijn tot een enkele schittering verblonken.  
Als water, ruischend, is der menschen lot.