

# NA DE VERLOSSING

DOOR EUGENIE BOEYE

De uren geuren als een rein gebed,  
dat lang langs stille heemlen heeft gezworven,  
maar eindelijk zijn liefste loon verworven:  
een licht van troost in donker hart gezet.

Haar bleeke handen strekken zich in schroom  
naar 't prille leven, dat uit 't hare groeide....  
Een onvermoede lach haar mond ombloede  
bij 't wonder van haar vleesch geworden droom.

Ach, dat zij van dit groot geluk een deel  
naar arme, trieste harten kon verleggen,  
om later aan haar teeder kind te zeggen:  
„eens deelde uw moeder van een schoon teveel”

De stonden geuren van een innigheid,  
die mèt haar kind — vanmorgen — werd geboren  
en oude wanhoop ligt voor goed verloren  
in 't licht van onbegrensde teederheid.