

Zal ten slotte ik op dien hoogen,  
op dien steilen tocht,  
de verlossing vinden mogen  
die ik zoolang zocht,  
zal ik voor het ongedachte,  
voor het wonder staan  
in de ruimten die ons wachten?  
Kom, – de reis vangt aan.

Van het water opgestegen,  
hoog over de ree,  
zien wij al het land gelegen  
en de wijde zee,  
en de wolkschaduw trekken  
langs de lage kust,  
en er veld na veld bedekken  
met haar koelte en rust.

Uit het duistere geheven  
der onpeilbaarheid  
liggen, op hun witte reven,  
de eilanden gespreid,  
ieder in den ring geklonken  
van het gave strand  
waar de zeedrift, zonedronken,  
over bruist en brandt.

En wij sturen, – en wij sturen  
in de klare lucht,  
aan den gang der eindige uren,  
aan den tijd ontvlucht,  
aan de verte ons toevertrouwend  
waar ons hart om hijgt, –  
wijder ziend en dieper schouwend  
naar men hooger stijgt.