

*P. C. Boutens*

## HART EN LAND

(uit *Bezonnen liedjes*)

Mijn hart wou nergens tieren  
En nergens vond het vreë  
Dan tusschen uw rivieren  
Nabij uw groote zee,  
Mijns harten eigen groene land  
Dat voor mij dood en leven bant.

De wind zong door de boomen  
Tot in mijn stille huis  
De stemmen uwer stroomen,  
Uw volle zeegeruisch:  
Daar brak mijn hart in zangen uit,  
Daar werd de stem van 't bloed geluid.

Wel hebt gij mij gegeven  
Al wat ik andren bood,  
Ik zong van dood en leven,  
Van liefdes rijken nood:  
Des harten teederste ademhaal,  
Hij werd verstaanbaar in uw taal.

Al dieper zoeter wonder  
Fluistert uw stem mij voor...  
Laat mij niet sterven zonder  
Uw levenwekkend koor!  
De wind die in uw loover luwt,  
Is 't afscheid dat mijn hart niet schuwt.